

5 VRAGEN AAN DE EXPERT



© Rhode Zorge
Fotografie Aura Peepkorn (tenzij anders
vermeld)

Hou je van een sober, landelijk interieur, maar mag het tijdens de feestdagen gerust wat uitbundiger zijn? Hoe verzoen je die twee? We vroegen het aan **Lotte Reitsma van Aura Peepkorn**.

UITBUNDIGE KERST IN EEN SOBER INTERIEUR

Hoe laat je een kerstboom mooi passen in een sober, landelijk interieur?

“Ik vind het altijd erg leuk om de kerstboom aan te kleden met houten ornamenten, prachtige kerstklokken of items met een roestig uiterlijk. Uiteraard mogen subtiele lichtjes niet ontbreken. Als ik echt eens wil uitpakken, dan plaats ik meerdere kerstbomen naast elkaar in mooie waterpotten of houten vizzels. Extra leuk, omdat bomen echte natuurproducten zijn en altijd van elkaar afwijken qua grootte en dichtheid.”

En wat als je geen kerstboom wilt of kunt plaatsen?

“Kleed bijvoorbeeld een ladder aan met een prachtige groentoeif in combinatie met stoere kerstklokken. Ook kun je een prachtige set schalen aankleden met mooi groen, zoals Nobilis-takken, Pinus of Asparagus. Combineer dit groen met een set houten ballen en je hebt een leuk kerststuk voor op je eet- of salontafel.”

Beperk je je qua decoratie het best tot het kleurenpalet dat de rest van het jaar al je interieur domineert? Of werk je toch beter met contrasterende kleuren?

“Kerst is bij uitstek een periode om veel thuis te zijn en te genieten van je fijne interieur. Waarom zou je dat dan gaan veranderen? Het groen dat je in huis haalt, steekt vaak af tegen de andere kleuren in huis. Er is hierdoor dus al enig contrast. Wil je toch echt uitpakken met kleuren? Kies dan voor kleuren die de sfeer in je interieur juist versterken.”

Welke ruimte mag – behalve de ruimtes die traditioneel al versierd worden – wel wat extra aandacht krijgen tijdens de kerstdagen?

“De keuken! Denk aan een heerlijke kerststol of luxebrood op een mooie schaal of plateau en een paar oude broodplanken tegen de muur met een mooie toef van kerstgroen. Heb je meer plek op je aanrecht of eiland? Pak een mooie kruik of houten vizzel en zet er een kerstboom of grote bos kersttakken in. Wat je ook niet mag vergeten: de buitenkant van je huis. Kies voor een mooie kerstkrans aan de deur of wat kleine kerstboompjes met lichtjes op bijvoorbeeld de tuintafel of -bank.”

Tot slot zijn er ook mensen die elf maanden per jaar van een sober interieur houden, maar die tijdens de kerstdagen juist ‘all the way’ willen gaan met kerstdecoraties. Wat raad je hen aan?

“De afgelopen jaren hebben wij veel tijd gestopt in het ontwikkelen van kerstaccessoires. Onze houten kerstballen en kerstklokken van afgelopen jaar waren een enorm succes, maar de kerstaccessoires die we dit jaar lanceren, zijn misschien nog wel mooier en unieker. Mocht je dus ‘all the way’ willen gaan op ‘mijn manier’ dan kan ik dit soort items aanraden.”

